

# Gothem fick hembygdsförening Förslag att ge ut en sockenbok

Av KERSTIN OSTWALD

Drygt sextio personer från Gothem samlades på söndagen i hemvärnsgården och bildade Gothems hembygdsförening. I Gothem har man haft hembygdscirklar sedan fyra år, sammankomster och diskussioner. Förra året gjorde man en utställning om bygden och inbjöd Gothemsborna till en fest med »kaipsupe» och saffranspannkaka.

Nu var det alltså dags att formalisera alla sina aktiviteter och Sune Bolin (från interimstyrelsen) inledde med att berättat vad man gjort och vad man har att göra i framtiden.

## BYGGNADSDINVENTERING

Gothem är en relativt stor socken och det man omedelbart ska börja med är en bygnadsinventering. Den ska göras av den nya hembygdsföreningens medlemmar men är knuten till länsstyrelsens inventeringsarbete.

Sune Bolin berättade också att några av de äldsta och finaste kartorna på Gotland är just över Gothem. Några av de

äldsta kända boplatserna på Gotland finns i Gothem.

Sune Bolin svängde sig mellan årtusenden och århundradena och menade att det är hög tid att dokumentera med bandspelare bland socknens gamla. Han berättade att man tidigare gjort en dokumentation över idfisket och att man nu borde ta reda på var de sex rotetorp som funnits i socknen legat och ta reda på hur soldaterna och deras familjer levte där.

## GAMLA FILMER

Det finns två gamla filmer från Gothem, som hembygdsförbundet nu gjort nya kopior på.

All kunskap som finns om Gothem bör samlas in för en framtida sockenbok, sa Sune Bolin.

Erik W Olsson, hembygdsförbundets förre ordförande, berättade om hur hembygdsrörelsen vuxit de senaste fem åren. Det finns idag cirka 60 hembygdsföreningar och det bildas nya hela tiden. Erik Olsson trodde det berodde på att gotlänningarna sedan det blivit en kommun på ön blivit med medvetna om sina socknar.

Erik W Olsson visade bilder från hembygdsförbundets verksamhet, agtäckning, upprustning av vattensågverk, vattenkvarnar och vindkvarnar, om skötsel av ången (med en israelisk apelsinplockarmaskin som kan kapå grenarna upptill) och mycket annat.

Erik Olsson berättade också att namnet Gothem kommer av Gauthem. Och Gaute betyder ämyning, namnet syftar alltså ursprungligen på boplatser vid ämyningen.

## FIOLLÄTAR

Och innan det var dags att välja styrelse i den nya hembygdsföreningen spelade Bengt och Alf Hellström några låtar på fiol för hembygdsfolket. De två bröderna, Bengt 17 och Alf 12 år, spelade bland annat den gotländska brudmarschen.

Till ordförande valdes sedan Axel Lindahl. Övriga ledamöter blev Harald Björklund, Conrad Boman, Einar Lindahl, Lena Gardelin, Arvid Pettersson och Sune Bolin.

Det blev ytterligare en stunds diskussion om kommande aktiviteter som borde göras, innan man kunde dricka otendagskaffe. Upprustning av Kyrkbinge såg, vilket hembygdsförbundet varit engagerad i tidigare, ansåg många att hembygdsföreningen nu borde ta itu med. Man diskuterade också vandalism på en del sjöbodar och vad som borde göras. En bod borde få agtak ansåg någon, men eftersom folk på sommaren eldar i boden ansåg andra att det inte



Bengt Hellström (till vänster) 17 år, och hans bror Alf, 12 år, spelade låtar på hemvärnsgården i Gothem igår då man bildade en ny hembygdsförening i socknen.

var tillrådligt.

Det finns mycket att göra för hembygdsföreningen i Gothem och många som är villiga att vara med. Så gott som alla på mötet skrev in sig som medlemmar.



Här är styrelsen i Gothems nya hembygdsförening. Från vänster Harald Björklund, Axel Lindahl (ordförande), Conrad Boman, Einar Lindahl, Lena Gardelin, Arvid Pettersson och Sune Bolin.